

NEDERLANDS-INDIË BESTAAT NIET MEER

Thema's: Identiteit, Na de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Voormalige koloniën

Locatie: Amsterdam, Indonesië

Door: Jelle Zijlstra

Dit verhaal is van Ine (1928). Ze was negentien toen ze in 1947 aankwam in Amsterdam. Per stoomschip vertrok ze uit toenmalig Nederlands-Indië, om na een reis van vijf weken te arriveren in het voor haar vreemde Nederland.

Scène voor één acteur. Eventueel op de achtergrond het geluid van een ruisende branding

ACTEUR

Ik ben
Losgescheurd van mijn thuis
Zo voelt dat zeg maar...
Ik ben een Indisch meisje
en dat zal ik altijd blijven
Ook al ben ik negentig nu...
Dat vertrouwde
Dat helemaal één zijn met een land
Voelt u dat wel eens?
Heeft u dat ooit gevoeld?
Ik wel...
Ik zal dat nooit meer voelen
Ik ben
losgescheurd van mijn thuisland
Met het stoomschip
– de Oranje
ben ik naar Nederland gekomen
En ik herinner me van de reis alleen maar
dat ik heb zitten huilen
Ik kan u niet vertellen hoe die reis was
Ik heb alleen maar zitten janken...
Vijf weken lang
(*Heimelijk*) Ik had namelijk
na de oorlog
een jongen opgelopen...
Ja, ik was een meisje van negentien

Ik heb hem die eerste weken in Nederland
nog zoveel brieven geschreven van ik hou van jou en weet ik wat
niet meer...
Maar ik zat in Holland
met vele oceanen tussen mij en die jongen
Op een gegeven moment gaat dat dan over...
Ik ben dus
met De Oranje
aangekomen in Amsterdam...
En van die aankomst heb ik een herinnering
zoals in een droom...
Ik zie me...
Heel alleen
Op de kade staan...
Het moet daar een drukte van jewelste geweest zijn
Zo'n groot schip dat embarkeert
Maar daar sta ik...
Heel alleen
Dat is hoe ik het me herinner...
Weet u...
Nederlands-Indië bestaat niet meer...
Daar kun je niet meer naar terug
Nooit niet
Maar ik zal altijd
een Indisch meisje zijn

In mei 2019 speelde de voorstelling 'Oorlog in Oost – R.O.O.T.S.' in Amsterdam (regie: Jelle Zijlstra en Nilay Ceber – productiehuis: Plein Theater). Een voorstelling gebaseerd op de verhalen van ouderen uit Nederlands-Indië en jongeren met diverse achtergronden uit Amsterdam.